

DR. TURHAN ORHAN

Aydın dağları, Menderes nehri ve Mentеше dağları ile çevrili Köşk ilçesinde, 04 Ağustos 1955 tarihinde, Muhasebeci Ali İhsan-Hacer Orhan ailesine, Ayten'in arkasından beklenen erkek çocuk geldi. "Turhan" adı verildi. Turhan, soylu, seçkin, vergi ödemeyen, hükümdar huzuruna izinsiz girebilen kimse demektir. Soyadı, Orhan ise, şehrin yöneticisi ve hakimi anlamındadır. Üçüncü çocuk Ahmet ile genişleyen aileye Köşk dar gelmeye başladı. Aydın'a taşındılar ve üç çocuk koşa koşa, düşe kalka Zafer ilkokulu öğrencisi oldular. Göz açıp kapayana kadar ilkokul, ortaokul ve Aydın Lisesi bitiverir. Sürekli babaya yardım eden, hatta ertesi gün üniversite giriş sınavına girecekken, evlerinde boya, badana yapan Turhan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Ayten ve Ahmet' de Tıp Fakültesini kazandı. Çocukların hızına yak uyduramayan, giderleri karşılayamayan aile Ayten'i Tıp fakültesinden koparıp Ankara Gazi Eğitim'e yatılı gönderdi. Turhan Orhan, 1979 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Denizli SSK' da işe başladı. Başarılı, çalışkan, keyifli, güler yüzlü, aceleci doktor İncirliova'nın belediye başkanlarından Abdullah Cantürk'ün kızı Emel öğretmen ile nişanlandı. Nişandan bir hafta sonra bir doktor arkadaşı ile Denizli'den Aydın'a gelişte trafik canavarı ile çarpışan doktor arkadaşını kaybetti. ; kendisi çok direndi, bir yıla yakın hastahane de çeşitli operasyonlar geçirdi. Kendisine gelir gelmez askere gitti. İzmir-Gaziemir ulaştırmada askeri doktorluğunu yaparken askerliğinin bitmesini beklemeden Emel Cantürk ile evlendi. (30.05.1981). Askerliğini bitirmiş, yenilenmiş, evlenmiş olarak büyük bir moralle, Aydın-Koçarlı Sağlık Merkezine, orası kapanınca da Kuşadası Sağlık Merkezine tayin oldu. (Haziran 1982) 1982 de Damla, 1990 da Ali Arda, " Orhan " ailesine katıldılar; ailenin neşesine neşe kattılar. Sağlık merkezi ve bir adım ötedeki sempatik lojman arasında mekik dokuyan Turhan Orhan, gecesini gündüzüne, evini iş yerine karıştırdı. Kendi iş yerinde çalışır gibi saate bakmadan, suratını asmadan, keyifle, gülücüklerle çalıştı. Kim, ne zaman arasa, o orada hazır. Gündüz normal hastaların, gece yaralananların, kavgacıların, hırsızların, uyuşturucu alıp satanların hastalık kapanların doktoru idi. Bar, restoran, kafe ruhsatları verdi, bu arada bazı kişilerde tehdit etti. Yazlık yerlerin su kuyuları etrafında gezen, oynayan bebeklerle de uğraştı. Sıtmayı kuruttu. Halk sağlığı laboratuvarını, dernek binasını, Ertuğrul Acun'un da desteği ile yeni cihazlarla donattı. Köylere sağlık evleri yapılmasına çok emek verdi. Otellerin havuzlarındaki gece denize saldıkları pisliklerdeki mikroplarla da uğraştı. Kapatılsın raporu verdiği yerlerden ocağa gönderenlerde vardı. Tansu Çiller, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses gibi ünlülerin ses sorunları ve diğer sorunlarıyla yakından ilgilendi. Güler yüzü, hoş sohbeti ile baba, amca, abi, arkadaş, gibi yakın ilişkiler ile etrafına neşe, iyilik, sağlık aşıladı. Çeşitli guruplardan oluşan, her hafta buluşan " muhabbet gurubunun " en faal, en heyecanlı en aranan adamı oldu. Yolculukların neşe kaynağı, gece mekanlarının keyif adamı, ve tam bir cim bomlu idi. Sivil Toplum Örgütleri, Spor Kulüpleri ve Sosyal Derneklerde idarecilik ve başkanlıklar yaptı. Kuşadası'nda otuz yıl geçiverdi, Şen, şakrak, gayretli, herkese iyi bakan doktor, kendisine iyi bakmadı, sorunlarına aldırış etmedi, kimseye bildirmede. Çok sigara içti. Trafik kazasından kalan kalça kemiği sorunları yanına, birdenbire yükseliveren öfkesinin arkasına gizlenmiş şeker sorunu da çıkageldi. 27 Temmuz 2010 da ammesini, yirmi gün sonra da babasını kaybetti. Bir çocuk gibi etkilendi; morali, neşesi bozuldu. Çok kilo verdi. Artık kendisini iyi

hissetmemeye başladı. Antalya'daki doktor kardeşine moral aramaya gitti. Akciğerinden “ kötü “ haber sinyali geldi. Apar topar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidildi. Beklenmeyen bulgu bulundu. İlaç ve ışın tedavisine başlandı. Neşe ve moral toplamaya çalıştı. Büyük bir hevesle beklediği aile hekimliği başlar başlamaz hasta sayısı beş bini aşiverdi. İlerlemiş hastalığına rağmen , raporuna rağmen, doktor arkadaşlarının yeter artık diye ısrarına rağmen sadeliğini, yaşama mizahi bakışını bozmadan, eli kalem tuttuğu sürece şevk ile çalıştı. Gelecek için planlar yaptı. Annesini kaybettikten bir yıl sonra aynı gün kendinden geçti, dünyasından geçti, annesinin babasının peşinden gitti. 27 Temmuz 2011 günü Sağlık Ocağı önünde toplandık. Zaman durmuş, donmuş, ağaçların dalları, yaprakları kıpırdamıyor, insanlar nefes alıp vermiyor gibi idi. Dr. Turhan Orhan'a son yoldaşlığımızda, hüznün doruğunda, duygu ve düşüncelerimizi Dr. Mehmet Öğünçlü, yutkuna yutkuna seslendirdi. Hanım camisindeki görevlerimizi de imama uyararak yerine getirdik. İkinci namazı sonrası sevgi seli ile Dr. Turhan Orhan'ı Adalızade 'ye taşıdık. Avuç dualar ile, sonsuzluğa, nur alemine uğurladık. Saygı, sevgi ve hasretle anıyoruz.

Kaynak : Eczacı Süleyman ARSLANTÜRK, KUYETA Kuşadası Yerel Tarih Dergisi, Eylül 2015 sayısı, s 20-21